

Nikodemus

Vu. Onzen Heertje, Doornstraat 11A, 8970 Poperinge

Nikodemus



Een bekende farizeeër/schriftgeleerd was Nikodemus. Hij was een zeer rijk man, "een overste van de Joden" en lid van het hoogste Joods rechtscollege, het Sanhedrin. Christus noemde hem "de" (niet "een") leraar van Israël. Hij had Christus aandachtig gadeslagen en sprak als zijn overtuiging uit, dat Hij een van God gezonden leraar was, "want niemand kan die tekenen doen die U doet als God niet met hem is". Hij sprak de

hem dan ook aan met "rabbi": leraar. Hij was 's nachts gekomen, dat hoeft niet "in de kleine uurtjes" te zijn geweest. Hier kan ook na zonsondergang mee bedoeld worden, dus wat later op de dag, toen het al donker geworden was. Misschien was het in de vroege morgen, de rabbijnen waren gewoon dan hun thora te bestuderen.

1 Sanhedrin en farizeeër

1.1 Farizeeën

De Farizeeën waren te herkennen aan hun gebedsmantels en gebedskwasten. In het sanhedrin hadden zij geen overheersende positie.



Die was toebedeeld aan de leden van het priesterlijk geslacht. De Farizeeën noemden zich zelf 'wijzen' (chachamien) Anderen noemden hen 'farizeeën',

(afgescheidenen). Dat was waarschijnlijk een scheldnaam omdat zij als groep apart wilden blijven. De Schriftgeleerden waren herkenbaar aan hun schrijfgereedschap.

1.2 Sanhedrin

De gewone Joodse naam was oorspronkelijk de ‘Hoge Raad’ of de ‘Grote Raad’ maar in de Romeinse tijd werd het Sanhedrin genoemd naar het Griekse *συνοδριον*. De Joden hadden vanaf de Perzische tijd hun eigen rechtspraak.

Het Sanhedrin heeft zeer oude papieren! In de tijd van Jezus zetelde het Sanhedrin in Jerusalem. Na de verwoesting van de stad verhuisde men naar Tiberias.

1.2.1 *Farizeeën*

De **schriftgeleerden en de farizeeën** worden in de bijbel in één adem genoemd¹. Zij zaten met anderen in het rechtscollege van het Sanhedrin.

1.2.2 *Sadduceeën*

De belangrijkste mensen in het Sanhedrin waren de **Sadduceeën**. Zij hadden ook de meeste zetels in genoemde Joodse Hoge Raad. Zij controleerden de eredienst en het bestuur van de tempel vóór de verwoesting van de stad in 70. De Farizeeën en de Sadduceeën waren als water en vuur voor elkaar. Je zou kunnen zeggen: de Farizeeën waren *rechtzinnig* en de Sadduceeën waren *vrijzinnig*.

¹ Matt.23:2.

De Sadduceeën vormden een culturele elite, die veel op had met de Griekse beschaving². Dat is wellicht de reden geweest is dat het Sanhedrin later Tiberias uitkoos als plek om te wonen. De Farizeeën zouden deze typische Griekse stad nooit als vestigingsplaats voor het Sanhedrin hebben gekozen. Het geloof in de opstanding vonden zij maar klinkklare onzin en in het bestaan van engelen en geesten geloofden zij helemaal niet. Daarom waren de Sadduceeën hevig ontstemd toen de



volgelingen van Jezus overal vertelden dat Jezus uit de dood was opgestaan³

² Wellicht de reden geweest is dat het Sanhedrin Tiberias uitkoos als plek om te wonen.

³ Hand. 4:2.

1.2.3 *Schriftgeleerden*

En dan had je ook nog de **schriftgeleerden**. Zij waren oorspronkelijk Joden die konden lezen en schrijven. Later kreeg de term betekenis van 'officiële schrijver en kenner van de Joodse wet op basis van de Hebreeuwse Schrift en de overlevering'. Zij stonden in hoog aanzien wat blijkt uit de betiteling **Rabbi**. Een andere naam was 'wetgeleerde' Er waren zowel Farizeese Schriftgeleerden als Sadduceese Schriftgeleerden. De leerlingen noemden Jezus meestal met deze titel. Rabbi, meester/leraar.

2 Thora

De **Thora**, ook gespeld als *Tora(h)*, (Hebreeuws: תורה) (behalve als 'Tora' ook wel uitgesproken als Nederlands-Asjkenazisch: 'Touro') is een Hebreeuws woord dat leer, instructie of wet betekent⁴. In het jodendom gebruikt men dit woord meestal voor de *eerste vijf boeken van de Tenach* (Hebreeuwse Bijbel), die de grondslag van het joodse geloof vormen en daarmee als de voornaamste heilige boeken van deze monotheïstische godsdienst gelden. Ze worden toegeschreven aan Mozes.

Met *Thora* duiden Joden soms ook het hele spectrum van gezaghebbende joodse boeken aan. Vanuit dat kader bezien bestaat de Thora dan uit de Tenach⁵, de Misjna, de Talmoed en de Midrasj. Deze worden vaak weer onderverdeeld in de *geschreven leer* (Tenach) en de *mondelijke leer* (de rabbijnse boeken: Misjna, Talmoed en Midrasj). Op zijn breedst kan het woord worden gebruikt om een leer, lering of filosofie aan te duiden.

⁴ Van het werkwoord gooien, vooruit gooien, project.

⁵ Thora, Nebi'im, Chetubim = TNCH

Deze filosofie steunt op de decaloog. JHWH die met Zijn volk, Zijn 'eniggeborene' een verbond aangaat.

De Thora is de wet ten leven, een juk dat zacht is. Leven vanuit de Thora is de vreze des Heren: het begin van de wijsheid. Zo is Thora/Wet vreugde. Daar heeft men zelfs een feest voor: de Simcha Thora.



3 Het gesprek

3.1 De

overtuiging van de gesprekspartner

3.1.1 *Afstamming*

Farizeeën: discussiëren om te onderzoeken, niet om gelijk te halen. Nikodemus zal eerder een rustig ogenblik gekozen hebben om rustig en vooral ongestoord met de Heiland te spreken. Als farizeeër bestond zijn enige inzet het (eeuwig) leven in het onberispelijk vervullen van de Mozaische wetten, wat het gewone volk niet deed⁶. Als rasechte Thorastudent was

⁶ Het gewone volk de 'am ha arets' was een item in de leer der Farizeeën. Wellicht wees Jezus gierop in 'aan de allerkleinsten, de eenvoudigen hebt geopenbaard". Matt. 11:25 – de vervloekten cf. Joh 7: 49 " Alleen de massa die de wet niet kent – vervloekt zijn ze!" Uit de tweede passage met Nicodemus in Johannes.

zijn rechtstreekse afstamming van Abraham heel belangrijk: "Wij hebben Abraham tot vader⁷" Het eeuwige heil gold dus alleen voor de Joden "het uitverkoren volk"; niet voor de heidenen. Dat gold dan ook nog maar voor weinigen. Juist die overtuiging van Nikodemus bracht Christus ertoe te spreken over een nieuwe geboorte⁸. Nikodemus reageert op "opnieuw", vandaar zijn vraag: "een mens kan toch niet voor een tweede maal geboren worden?"

Iemand als een Mensenzoon. (Openb. 1:13°



⁷ Matth 3: 9.

⁸ Ἀνωθεν *anōthen* en dat betekent zowel "opnieuw" als "van boven", dat is: uit God (cf. Joh. 1: 13). Niet vleselijk, maar uit God geboren.

3.1.2 *De Mensenzoon*

De woorden moeten Nikodemus heel vreemd in de oren geklonken hebben: dat God een Zoon had, dat Jezus eiste in Hem te geloven. De Joden geloofden alleen in God.

Als iemand "van boven" geboren is, is hij "uit de Geest" geboren⁹ Johannes de Doper had al geleerd dat Jezus met de Heilige Geest zou dopen en dat Hij de Zoon van God was¹⁰. Hier moet een lang gesprek gevoerd zijn. Eeuwig leven niet voor weinigen, maar voor een ieder die gelooft...

3.2 De gesprekspartner

3.2.1 *Nikodemus*

Nikodemus is om te beginnen een belangrijk iemand binnen de joodse bevolking: een 'notabele', of een 'leider', naar gelang van de vertalingen. Zijn bekendheid heeft hij te danken aan de kwaliteit van zijn kennis en zijn onderricht; zonder twijfel ook aan zijn levenswijsheid. De uitdrukking "meester in Israël" slaat op deze verscheidene aspecten. Johannes zegt ook dat Nikodemus tot de beweging van de farizeeën¹¹ behoort. Als zoekende gaat zijn aandacht uit naar de jonge rabbi uit Galilea die hele menigten in beweging brengt en wonderlijke dingen doet. Hij doet het 's nachts, misschien om moeilijkheden te vermijden, maar waarschijnlijk nog meer om een rustig gesprek te kunnen hebben onder vier ogen. Nikodemus heeft zijn openingszin goed voorbereid: "Rabbi, wij weten..

⁹ Joh. 3: 6,8.

¹⁰ Joh. 1: 33-34: " En dat heb ik gezien, en ik getuig dat hij de Zoon van God is."

¹¹ Maar hij is een vrij mens gebleven, een intellectueel die niet in dienst staat van een clan

Nikodemus¹² was geen bange mus. In zijn tweede optreden wordt dat duidelijk. Dat Nikodemus uit vrees voor zijn collega's 's nachts ging vinden we daar niet. Bovendien zien we aan de reactie van zijn collegae dat hij rake taal moet hebben gebruikt. Hij was niet bang uitgevallen¹³



¹² Nikodemus (ook Nicodemus) Hebreeuws Nakdimon was een Farizeeër en een lid van de Sanhedrin. Er bestaat ook een apocrief boek: het Evangelie naar Nikodemus (ook wel Acta Pilati in het Latijn). - Nikodemus is een heilige van de Rooms-Katholieke Kerk en de Oosters-Orthodoxe Kerken. De naamdag van Nikodemus wordt in de Rooms-Katholieke Kerk gevierd op 3 augustus, en in de Oosters-Orthodoxe Kerk op geschillende dagen (de derde zondag na Pascha), of op 2 augustus, de dag waarop de relikwieën van Nikodemus, Stefanus en Gamaliël gevonden zouden zijn.

¹³ Joh. 7: 51: 'Onze wet veroordeelt iemand toch pas als hij gehoord is en als bekend is wat hij heeft gedaan? Ze zeiden tegen hem: 'Kom jij soms ook uit Galilea? Zoek het maar na, dan zul je zien dat er uit Galilea geen profeet kan komen.'

Afb. vorige blz.: Jozef van Arimathea (inhandelaar?) en Nikodemus

Bij Jezus' begrafenis was niet één van Zijn discipelen aanwezig, maar wel Nikodemus. Hij bracht een mengsel mee van mirre en aloë. Ongeveer honderd pond¹⁴ en zo werd de profetie van Jesaja 53: 9 vervuld: "bij de rijke was Hij in Zijn dood¹⁵" (Joh. 19: 39).

Hier staat wel een verwijzing naar Jozef van Arimathea die bang was van de judeeërs - ὧν μαθητῆς τοῦ Ἰησοῦ κεκρυμμένος δὲ διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων, -

3.2.2 Apokalyptische tijdsgeest

Johannes 19 geeft hierin een voorbeeld naar aanleiding van een **blinde** persoon. Sommige farizeeën meenden: 'Zo iemand komt niet van God, want hij houdt zich niet aan de sabbat,' maar anderen zeiden: 'Hoe zou een zondig mens zulke wondertekene kunnen doen?' Er ontstond verdeeldheid. "17 Daarop vroegen ze aan de blinde: 'Wat denk jij van die man? Het zijn immers jouw ogen die hij genezen heeft.' 'Hij is een profeet,' was zijn antwoord."

Een tweede beeld is hierin sprekend het "Koninkrijk van God" - τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ - dat is precies wat dé Mensenzoon brengt. Jezus blijft trouwens de term aanhouden.

¹⁴ =33 kilo.

¹⁵ Joh 19:38: "38 Na deze gebeurtenissen vroeg Josef uit Arimatea – die uit vrees voor de Joden (Judeërs/Judaïoi?) in het geheim een leerling van Jezus was – aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus mocht meenemen. Pilatus gaf toestemming en Josef nam het lichaam mee. Cf. Jes 53:9 "Hij kreeg een graf bij misdadigers, zijn laatste rustplaats was bij de rijken; toch had hij nooit enig onrecht begaan, nooit bedrieglijke taal gesproken."

3.2.3 Nikodemus ben Gorion

Er is ook een vermelding in de Joodse Encyclopedieën over een Nikodemus ben Gorion in Jerusalem in de eerste eeuw van onze tijdrekening. Ta'anit 19b vertelt over zijn politieke betekenis. Omtrent het apocrief evangelie dat is toegeschreven aan Nicodemus zegt de Joodse encyclopedie dat die Nicodemus bekend was¹⁶. De Jezus waarover hij schrijft was bekend als wonderdoener. Daarom juist staat in het 4^{de} evangelie de verwijzing naar "hemelse dingen".

3.2.4 Apocrief Evangelie van Nikodemus

Het apocrief evangelie van Nicodemus met het verhaal over Jezus' account bij Pilatus en het hof en de verhalen over dood en verrijzenis horen bijchriften uit de derde eeuw. De critici spreken over brokstukken van dit apocriefevangelie in de XII^{de} eeuw.

3.3 Geestelijk niveau

3.3.1 Het Woord/daad uit de hemel

Eenmaal vertrokken uit de idee dat Jezus God is, uit de Vader, zegt wat de Vader Hem doet zeggen is er geen probleem meer. Dat is Johannes zijn vertrekpunt¹⁷ "voorwaar zeg Ik u: Wij spreken, wat Wij weten, en getuigen, wat Wij gezien hebben;

¹⁶ Srack-Billerbeck zegt dat hij bij de drie rijkste van Jerusalem hoorde en zijn bezit gebruikte om de stad te vrijwaren. Het kan volgens hem dezelfde niet zijn.

¹⁷ Joh 7:16; 8:28; 12:49

en gijlieden neemt onze getuigenis niet aan. Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon¹⁸?

3.3.2 *Omhooggeheven*

Jezus werd aan een paal¹⁹ opgeheven²⁰. In de hemel werd Hij 'verhoogd'. De Vader heeft Hem laten verrijzen.

In Joh 7:39 lezen we: " Hiermee doelde hij op de Geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen; de Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven."

¹⁸

¹⁹ ἐπὶ ξύλου, Gal. 3:13 - ἀπὸ τοῦ σταυροῦ - Mar. 15:30

²⁰ De Geest maakt levend, het lichaam dient tot niets. Wat ik gezegd heb is geest en leven." 9'Hij steeg op' – wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager ligt, naar de aarde? 10 Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg, tot boven de hemelsferen, om alles met zijn aanwezigheid te vullen. 11 En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, 12 om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, 13 totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.



De Vader, Onze Vader, is de God van het Verbond, die trouw is. Opkijken naar Wie Hij verheven heeft brengt "leven": geest en leven..



3.3.3 De slang in de woestijn

De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang²¹ omhooggeheven heeft²², zo moet Jezus "opdat iedereen het eeuwige leven hebbe"²³. Dat is "het teken van Jona"²⁴. Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand, en heeft van de Vader de

²¹ De slang is in koper, de slang is dood. Die de slang bekijkt richt zijn ogen 'ten hemel', naar JHWH, naar boven. De enige manier om het kwaad te bezweren is en was ook toen al, de Vader, Onze Vader eren.

²² Numeri 21:9; 2 Koningen 18:4

²³ Rom. 5:8; 8:31. 1 Joh 4:9; 5:10; Luc 19:10. Ef. 5:8.

heilige Geest, die ons beloofd is, ontvangen. Die Geest heeft hij op ons doen neerdalen, en dat is wat u ziet en hoort. Zo schrijft Lucas in Hand 2:33.

De slang²⁵ was in de oudheid een teken van "eeuwigheid". De slang stootte de huid af en vernieuwde. Opkijken naar Jezus is opkijken naar de Eeuwige.

3.3.4 Het bad van de wedergeboorte: dopen in water en geest.

Bij Titus lezen we "..en heeft hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de heilige Geest²⁶,"

Het water van het doopsel is vaak voorgesteld als het reinigend bad. Dit is niet de betekenis naar de oorsprong. Water hoort bij de geboorte als vruchtwater.

'Nieuw geboren worden' was bij de Rabbijnen bekend, maar dan was je nog 'vlees uit vlees'. Jezus brengt hier wel een andere dimensie. De dimensie van "Rouach Elohim": de Geest van JHWH, die zweefde (trilde) over de wateren.

²⁴ Met dat verschil dat Jona leefde, maar Jezus dood was in het graf. Matt. 12.

²⁵ De slang staat in de esculaap symbool voor de genezing, omdat dit dier zijn huid kan afwerpen, hetgeen staat voor herboren worden en genezing, maar ook door zijn beet de dood kan brengen. Asclepius was zo bekwaam in de medische kunst dat van hem gezegd werd dat hij zijn patiënten terug meegebracht uit de dood. Hiervoor werd hij gestraft en in de hemel geplaatst als het sterrenbeeld Slangendrager. Deze constellatie ligt tussen het sterrenbeeld Boogschutter en Schorpioen.

²⁶ Titus 3:5; Rom. 8:5-6: "Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vrede.""

Oude mythologieën laten de aarde geboren worden uit water²⁷. Genesis spreekt van de wateren²⁸.

En psalm 104: 3 dicht het zo: " die zijn opperzalen zoldert op de wateren, die wólken maakt tot zijn wágen, die wandelt op de vléugels ván een stórmwind;"

De wedergeboorte in het christendom is door de Nieuwe Adam (Christus), zoals Paulus dat uitdrukt, een 'nieuw mens'²⁹ worden. In Christus gedoopt gaat men doorheen zijn dood³⁰ om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden". Het water van de Jordaan waar Jezus in werd gedoopt is als het water van de Dode Zee, waar toch ook het Joodse Volk heelhuids door geraakt.

In "water en geest" is een term waar nogal wat theologische geschriften over werden gebrouwd.

De geest blijft 'boven water'.

3.3.5 Geest - Rouach. Water = Woord.

Vaak wordt water³¹ gebruikt als symbool voor het Woord, de Tora. Via het Woord, Jezus, ook Jezus' woord komt geloof.

²⁷ In de Mesopotamische mythologie wordt de Oeroceaan aangeduid als Apsu (letterlijk "het wijdse water" in het Sumerisch).

²⁸ De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de *oervloed*, maar Gods geest zweefde over het water. Water in het Hebreeuws is majim (denk aan het platamsterdamse woord voor water: majem). Hemel is sjamajiem, wat je ook kan lezen als sjam-majiem. Dat laatste is vertaald: "daar is water". Vandaar de oude vertaling: wateren. Later bij de zondvloed, de grote vloed, zullen de sluisen open gezet worden.

²⁹ 1 Kor. 15:45: " Zo staat er ook geschreven: 'De eerste mens, Adam, werd een levend, aards wezen.' Maar de laatste Adam werd een levendmakende geest." – In de Rabbijnse traditie gaat om een geboorte van boven in de Messiaanse tijd. De 'bene besara' – zonen van het vlees – zijn de mensen . Een nieuwe creatie werd je wanneer je werd "als nieuwgeboren kinderen" – zonder zonde.

³⁰ Rom 6:3-4.

³¹ De dauw des hemels is het woord cf. pslamen.

Het woord is 'ten leven'. Het Woord tot ons nemen doet ons leven. Handelen naar het Woord voedt ons geestelijk. Als gedoopten leven brengt ons de volle mannenmaat van Christus.

De Geest van God die we meegedeeld krijgen is Zijn bijstand, die Hij beloofd heeft, voor als Hij weg zou zijn. Hij geeft ons de woorden in de mond.

In 1 Kor. 12:13 is sprake van "in de geest" gedoopt³².

Eenmaal zal je alleen in geest en waarheid de Vader aanbidden. Dat had Paulus ook begrepen.

Door het doopsel worden we één **met**, worden gedrenkt **in**, **door** Christus worden we 'anderen'.

3.3.6 Zoeken en redden

En wat Christus hier komt doen, kwam doen en zal komen doen is "redden wat verloren is".³³ Dat is trouwens het Koninkrijk en dat is wat Christus antwoord aan Johannes de Doper als hij vraagt wanneer en waar het te zien is. "Lammen op de been gebracht... aan armen de Blijde Boodschap gebracht. Daar moeten we na de doop van getuigen.

³² ἔν πνεῦμα ἐποτίσθημεν.

³³ 10 De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was."

Ook Johannes de Doper zag dat niet onmiddellijk.³⁴ Bij Nicodemus wordt trouwens ook nog eens verwezen naar dat licht. Johannes spreekt er in het begin van zijn evangelie van. Het licht dat komt in de duisternis. De Heilige Geest verlicht en dan zien we. Kinderen van het licht handelen naar waarheid. De kinderen van de duisternis zijn sluw. Maar we worden vanuit het Woord erop gewezen 'behoedzaam' te zijn. Waakzaam en wakker las goede 'knechten'.

4 Johannes evangelist

Johannes is de enige van de vier evangelisten die ons over Nikodemus spreekt. Hij doet dit tot drie keer toe: bij het begin van Jezus' prediking, midden zijn openbaar leven en in het uur van zijn dood. Nikodemus overwint, als niet boven het volk νικη – overwinning – δημος – volk de duisternis, de nacht, via het licht: de Mensenzoon. Hij wordt "van boven", ανωθεν wedergeboren omdat hij het 'licht' laat werken in hem, daadwerkelijk – handelend.... We wezen op zijn aandacht voor de 'tekenen'. Blinden zien geen 'tekenen'.

³⁴ Jezus zei: 'Ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen. Dan zullen zij die niet zien, zien en zij die zien, zullen blind worden.' 40 Een paar farizeeën die bij hem stonden en dat hoorden, zeiden: 'Wij zijn toch zeker niet blind!' 41 'Was u maar blind,' zei Jezus, 'dan zou u zonder zonde zijn. Maar u beweert dat u kunt zien, en dus blijft uw zonde.'"; Joh 47 Als iemand mijn woorden hoort maar ze niet bewaart, zal ik niet over hem oordelen. Ik ben immers niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden. En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld."; Joh 5:24: "24 Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven." Joh

5 Andere vermeldingen

5.1 Jo 7

We vinden hem dan terug in hoofdstuk 7 van het Johannesevangelie, mooi midden in een bewogen discussie: de hogepriesters en de Farizeeën vallen Jezus aan en willen hem arresteren. Nikodemus komt tussen: “Onze wet veroordeelt iemand toch pas als hij gehoord is en als bekend is wat hij heeft gedaan³⁵?” Die dag plaatst Nikodemus zich resoluut in de rij van de ongewensten; zijn collega’s nemen aanstoot aan hem: “Er is toch geen enkele leider of Farizeeër tot geloof in hem (Jezus) gekomen?... Kom jij soms ook uit Galilea? Zoek het maar na, dan zul je zien dat er uit Galilea geen profeet kan komen.” – “Zoek het maar na!”: het is precies omdat hij Jezus van dichtbij heeft bestudeerd dat Nikodemus zijn keuze gemaakt heeft.



5.2 Jozef van Arimathea

En dan komt het uur van de schandelijke veroordeling die over de Mensenzoon wordt uitgesproken. Nikodemus zal niet ver geweest zijn op het ogenblik van de kruisiging; zodra Jezus gestorven is komt hij bij Jozef van Arimatea, “die in het geheim een leerling van Jezus was”, en hij neemt deel aan de begrafenis: “Hij kwam en had een mengsel van mirre en aloë

³⁵ Johannes 7,52.

bij zich, wel honderd litra. Ze (Jozef en Nikodemus) wikkelden Jezus' lichaam met de balsem in linnen, zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis... In een nieuw graf.

Die Jozef is een duidelijk alternatief verhaal met heel wat Franjes ontstaan. Hij zou als Maria Magdalena te maken hebben met de Graal. Daar is een eigen studie van te maken, waar we hier niet op ingaan.

Het is het beeld van Nikodemus dat de beeldhouwer bewaard heeft in magnifieke middeleeuwse grafleggingen die bepaalde kathedralen of eenvoudiger kerken versieren. Nikodemus die zich buigt over de stervende Christus, wachtend op de verrijzenis... In hem groeten we de ontelbare mensen die, door de waarheid te doen, naar het licht komen en, naargelang van wat ze meemaken, de overgang maken van het eerste naar het Nieuwe Verbond.

Jozef van Arimathea gebruikte zijn rijkdom uiteindelijk 'nutteloos' want Jezus verrees,...

Het verhaal van de man is voer voor bestsellers.

