

42 maanden = twaalfhonderd en zestig dagen = drie en een half jaar (Dan. 12:4-9; Ex 20:11) – zie Hoofdst 11. Exegetisch de meest gevolgde mening = de gehele bedeling van het Tweede Verbond.

### Michaël

De strijdengel “wie is JHWH gelijk?”. Jud . In de ngelenleer is hij uit de drie bij JHWH, Gabriël, Michaël en de duivel voor hij viel (Dan. 10:13)

*Geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abed-Nego, Die Zijn engel heeft gezonden en Zijn dienaren heeft verlost, die op Hem hebben vertrouwd, het bevel van de koning hebben weerstaan en hun lichaam hebben overgegeven, omdat zij geen enkele god wilden vereren of aanbidden dan hún God (Dan3:28).*

De betekenis van de namen van deze vier mannen zijn overeenkomstig; Daniël = Adonai is mijn rechtdoener, Hananja = Adonai heeft begenadigd, Misaël = Wie is wat Adonai is en Azarja = JHWH heeft geholpen.

Vervolgens kregen zij allen een nieuwe Babylonische naam. Daniël ontving de naam Beltsazar, Hananja werd Sadrach, Misaël werd Mesach en Azarja werd Abed-Nego. De betekenis hiervan zijn overeenkomstig; heer van de schat van iemand die in verlegenheid is, koninklijk of groot schrijver, gast van een koning en dienaar van Nebo, (Nebo betekent de toekomst voorzegggen/profeteren) en dienaar van de schittering.

**De kleine hoorn** = Antionchus Epiphanes = die een deel van de Joden meesleurde tegen de Kerk.

**Aanstands na de geboorte doden** = Farao en Herodes.

**Weggerukt** = hemelvaart. De 1260 dagen is dus vanaf die hemelvaart tot de komst. Ondertussen wordt het Volk gevoed zoals in het eerste Verbond en zoals Elia (1 Kon. 17:6.) Sommigen zien er de Anachoreten in die vluchtten voor de slechte wereld, of de Joden in Pella.

**Vrouw:** moeder van de Messias, (vs 5), of van de volgelingen van Jezus (17). Ze herinnert aan Eva en is tevens de verpersoonlijking van het Gods Volk (Jes. 50:1; Jes 54:5; Jer 3:6-10; Hos 2:8, Mich. 4:9; Esdra 9:38-10:59; Gal 4:26; Ef 5:32). Ook Babylon, de grote hoer – ROME/militair - wordt als een vrouw voorgesteld. De **12 sterren** zijn naar Gen 37:9 de twaalf stammen. De **draak** is het mythologisch chaosmonster. De **7 koppen** zijn de tegenhanger van de zeven geesten van God (Openb 5:6). De **10 horens** zijn vinden we ook terug bij Daniël in hoofdstuk 7 (het vierde dier). Tien is het getal van alle vingers van de mens, alle menselijke macht. We vinden het geheel terug in hoofdstuk 13. De **woestijn** is de verlovingsstijd van Israël. Ook de gemeenschap van Qumran zocht de woestijn op, daar werkte JHWH wonderen uit (Hos 2:16; 12:10). **Michaël** was de beschermengel van Israël reeds in Daniël 10:13; 12:1 Hij zat bij de vier in de oven. De **aanklager** = de satan Job 1:6-12; Zach 3:1; Lc 22:31. De **2 vleugels van de grote arend** (Ex 1:4; Ex 19:4; Deut 32:11; Jes. 40:31). (// Geloof en gebed) Op de Sinai zegt JHWH: *“Jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte, en hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij heb gebracht.” “Zoals een arend over zijn jongen waakt, en voortdurend erboven blijft zweven, zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt, 12 zo heeft de HEER zijn volk geleid, hij alleen: geen andere god stond hem bij.*

// Hoogl. 6:10: De **zon** wijst op haar heerlijkheid. De **maan** aan haar voeten zou dan duiden op de macht. De **kroon** op haar hoofd heeft ze gekregen via de genade. De rode kleur van de draak verwijst naar het bloed. Rood is ook de zonde. De vele koppen en horens geven te kennen dat het kwaad en LIST en MACHT inhoudt. Het kwaad regeert de wereld Johannz zegt dat al in zijn evangelie 14:30. Ook als Jezus overwint draagt hij de kroon 19/12. – Dit is bijbelse taal cf. Testament van Neftali 5 en Gen. 37:9 Jozef en de 11 vallende sterren.. Het baren van d evrouw wordt ook beschreven in verband met de dochter van Sion Jes. 26:17 en 66:7 in verband met de komst van de Messias.

Het derde van de **sterren in de hemel** = de gevallen engelen cf. Dan 8:10 - - In Ps 2:9 lezen we Jij kunt ze breken met een ijzeren staf, ze stukslaan als een aarden pot.'Het zand der zee = de volkenzee. Opnb. 13:1 en 15:15. Wee de aarde en de zee

### SVV Hoofdstuk 12

1 En er werd een **groot teken** gezien in (\*aan) den hemel; namelijk een vrouw, bekleed met de zon; en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren; 2 En zij was zwanger, en riep, barenсноod hebbende, en zijnde in pijn om te baren. 3 En er werd een ander teken gezien in den hemel; en ziet, er was een grote rode draak, hebbende **zeven hoofden**, en **tien hoornen**, en op zijn hoofden zeven koninklijke hoeden. 4 En zijn staart trok het **derde deel der sterren des hemels**, en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, opdat hij haar kind zou verslinden, wanneer zij het zou gebaard hebben. 5 En zij baarde een mannelijken zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon. 6 En de vrouw **vluchtte in de woestijn**, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden **duizend tweehonderd zestig dagen**. 7 En er werd krijg in den hemel; Michael en zijn engelen krijgden tegen den draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen. 8 En zij hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in den hemel. 9 En de grote draak is geworpen, namelijk de oude **slang**, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen. 10 En ik hoorde een grote stem, zeggende in den hemel: Nu is de zaligheid, en de kracht, en het koninkrijk geworden onzes Gods; en de macht van Zijn Christus; want de verklager onzer broederen, die hen verklaagde voor onzen God dag en nacht is **nedergeworpen**. 11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams, en door het woord hunner getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot den dood toe. 12 Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin woont! Wee dengenen, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en heeft groten toorn, wetende, dat hij **een kleinen tijd** heeft. 13 En toen de draak zag, dat hij op de aarde geworpen was, zo heeft hij de vrouw vervolgd, die het manneken gebaard had. 14 En der vrouwe zijn gegeven **twee vleugelen** eens groten arends, opdat zij zou vliegen in de woestijn, in haar plaats, alwaar zij gevoed wordt **een tijd, en tijden, en een halven tijd**, buiten het gezicht der slang. 15 En de slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier, opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. 16 En de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond, en verzwolg de rivier, welke de draak uit zijn mond had geworpen. 17 En de draak vergrimde op de vrouw, en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren, en de getuigenis van Jezus Christus hebben. En ik stond op het zand der zee..

In Ps 2:9 // 2:27 lezen we Jij kunt ze breken met **een ijzeren staf**, ze stukslaan als een aarden pot.' De ijzeren roede is ter ondersteuning van de bestoekte gelovigen... De hemel juicht dat is te lezen in de namen van de engelen “wie is als JHWH?” Is de satan de aanklager, de dwarsligger, de GEZALFDE is de “verklager”. Jezus, de Verlosser behaalt via zijn engelen de overwinning. Dat is Zijn Hogepriesterlijke functie (Rom 16:20; 1 Jo 2:14).

Johannes prikkelt de goe gemeente door te zeggen dat de duivel zo hard te keer gaat omdat hij weet dat hij het niet zal halen, zelfs niet de tijd zal hebben. Het water dat als een rivier komt maakt de woestijn vruchtbaar. Eigenlijk probeert de Satan door aantrekkelijkheden de mens van JHWH God weg te houden Mat 19:23.24; 1 Tim 6:9.

De vuurrode draak is bijbels ook bekend. De Tannin: het mythisch zeemonster Jes 51:9; Jer. 51:34; Ps. 74:13; Job 7:12 – Het wordt ook gebruikt als verwijzing naar Egypte (Jes. 27:1; Ez. 29:3; 32:2). De apocriefe boeken hebben uiteraard ook dezelfde figuranten (Ps. Sal 2:25-31; Hen. 60:24; 4 Esdra 6:52) Vuurrood = tweede ruit, de moordenaar van het begin af (Joannes 8:44). De meerkoppigheid = Ps. 74:14; Dan. 7:6. Tienkoppig is het beest in Dan. 7:7 ook Hij noemt zichzelf de baas van de wereld Joannes 12:31 evv. De heer van de lucht Ef 2:2.

Alle mythische gegevens uit andere godsdiensten zijn minder sober rond de Middelaar. Het is ook duidelijk dat het concept goed en kwaad en de inkleding via figuren in het vroege Jodendom terug te vinden zijn. Hebben die andere mythen ook niet van de Semieten overgenomen?

JHWH neemt Zijn Volk ook in de Hemelvaart van Mozes (10:8) op Zijn vleugels.

De draak kan niets tegen de Vrouw, maar de getuigen die in de straten van de stad profeteren, die worden gedood.

De draak spuwt water/ Ook JHWH's toorn stort als water Hos. 5:10. Beproeving is als de branding van de dood, als de golven der onderwereld. Ps. 18:5. Als de stortvloed van onstuimige wateren Ps. 32:6. Jes. 8:7 beschrijft de Assyriërs als een overstroming. De waterstroom loopt dood in het woestijnzand. We wezen al op de lichte spot – water dat tegen hen bedoeld is is vruchtbaar maken van de woestijn.

Mythische gegevens van andere godsdiensten ASSYRIë

Tiamat wordt door Mardoek verslagen. Maar waar is de Vrouw, het Volk.

PERZIë

Ahora Mazda en Angro-Mainyoe, goed en kwaad. De laatste maakt een draak om het goede te verslaan. Een beest met 3 bekken, 3 koppen en 6 ogen.

EGYPTE

Osiris, echtgenote van Isis, wordt door Typhon-Set belaagd. Zij vlucht met de papyrusboot naar Chemnis, waar zij Horus baart. De geboorte is na de bedreiging. Fabel van HYGINUS

Pytho gaf orakels op de berg Parnassus. Hij was de zoon van de aarde en vernam dat Leto hem zou doden. Leto werd zwanger van Zeus en Hera werd nijdig en zorgde ervoor dat Leto alleen daar zou kunnen baren waar er geen licht aan kon. Toen Pytho bemerkte dat Leto zou baren achtervolgde hij haar om haar te doden Maar Zeus bracht haar naar Poseidon, die haar op het eiland Ortygia (Delos) onder water bracht Pytho moest opgeven en Leto bevrijd van het water baarde Apóllo en Diana. De 4<sup>te</sup> dag na d egeboorte doodde Apollo Pytho.